

Verksamhetsberättelse för Föreningen Röster Utan Gränsers andra verksamhetsår 2010-01-01 - 2010-12-31 + Framtidsplaner.

Kören repeterar i Studieförbundets stora sal på Ystadsgatan 53 tisdagkvällar mellan 18.30 – 21.00. Första ordinarie tisdagsrepert under våren var 2 feb, och sista var 18 maj. Första ordinarie tisdagsrepert under hösten var 31 augusti, och sista var 14 december. Ett av dessa var tillsammans med 60-talskören som alltså kom och gästade oss. Vi var också vid ett tillfälle hos 60-talskören i Holma Folkets Hus på deras onsdagsrepert.

Antalet medlemmar var vid årets slut 97. Vi har under året tagit in ca 20 nya körmedlemmar. Vi har i skrivande stund ca 40 i kö - trycket är stort.

Styrelsen har haft 6 möten. Dessutom ett par planeringsmöten med 60-talskören inför den stora gemensamma körkonserten 14 nov.

Följande har hänt under året:

- 30 januari hade vi en Kick-off med Ann-Sofie Noryd och Bodil Bendixon. Vi jobbade med rörelse och sång och sceniskt uttryck överhuvudtaget. Inspirerande! (Vi hade lite svårt att komma i tid, eftersom snön låg tät över Skåneslätten. Men till slut kom vi.)
- 8 mars 2010 deltog vi som vanligt i Internationella Kvinnodagsfirandet i Kirseberg.
- Valborgsmässoafton 2010 sjöng vi vid bålet i Klagshamn.
- 18 maj sjöng vi på Eventet "[Väck nobeltorget till liv](#)". Gå till länk på hemsidan för att se film.
- 30 maj sjöng vi oss igenom Malmö på gator, rulltrappor och torg. Gå till länk på hemsidan för att se film.
- 5 juni sjöng vi vid en disputation i Lund
- 8 juni sjöng vi på Örtagårds förskolors sommarfest.
- 24 augusti sjöng vi på gatorna under Malmöfestivalen. Vi gjorde detta utanför Malmöfestivalens ordinarie program.
- 4 september hade vi en Kickoff, där vi övade både gammalt och nytt. Dessutom hade vi en knytkalaslunch som innebar dignande bord med mat, mat, mat!
- 6 oktober sjöng vi på Bruksgården i Rydsgård i samband med Anhörighetsdagens firande.
- 16 oktober deltog vi i ett körmaraton, utomhus, i Lund i samband med Lunds Körfestival.
- 14 November hade vi en stor konsert i Rosenbergssalen på Musikhögskolan. Detta gjorde vi tillsammans med 60-talskören, 400 personer kom och lyssnade på oss. Gå till länk på hemsidan för att se film.
- Vi samlade in pengar till Musikhjälpen kvällen 14 dec. Och blev inbjudna till glasburen på Gustav Adolfs torg när vi lämnade över bössorna. Gå till länk på hemsidan för att se film. Vi drack glögg hemma hos Lisa efteråt. Lisa inbjöd kören till att detta härnäst ska bli tradition – sista körmötet för hösten blir alltså glögg hemma hos Lisa! Tack för det!

Framtidsplaner:

- Utökad körtid varje tisdag, för att få in stämrep den sista trekvarten, vilket innebär att alla sjunger mellan 18.30 – 20.45. Sedan vidtar stämrep till 21.30.
- Se över vår repertoar för att få större säkerhet i "gamla" sånger som vi ej hunnit repa in ordentligt. Vi har många sånger på vår repertoar, så det är inte alltid så lätt att hinna med. Men också naturligtvis sjunga nya sånger.
- Att arbeta med sjalar som tema. Och låta detta få växa fram i lugn och lustfylld takt. Vi kommer att bjuda in flamencodanserskan Ewa Flycht för att få hjälp och inspiration.
- Fortsätta sjunga på gator och torg och allmänna platser överhuvudtaget.
- Kanske sjunger vi i Fredriksberg, Köpenhamn på deras Sankt Hans-firande. I skrivande stund ej bestämt.
- Vi försöker få kontakt med Malmöfestivalen för att vara med i deras program. Dock är de oförskämt dåliga på att svara.
- Vi har gjort en förfrågan att sjunga på Lunds Kulturnatt
- Planer finns att medverka i arrangemang som har att göra med Gallerinatten i Malmö och att vara med i en Musikvideoproduktion av elever vid Lokala Folkhögskolan och Spinneriet.

Nedskrivet och berättat av ordföranden Bodil Bendixon 15 mars 2011